

HİZMET RUHUNU ANLAMALISINIZ

*Karmadan doğarsınız, karma ile büyürsünüz,
insan karma içinde ölür.
Sanki insan varlığının ilahı/mabudu imiş gibi, insan
yaşamının her safhasına karma hükmeder.
Mutluluğun da, kederin de efendisi karma'dır.*
(Telegu dilinde bir Şiir)

Yaratılışın sakinleri arasında, insan en yüce olanıdır. Şöyle denir, *Jantunam nara janma durlabham* (bütün yaşayan varlıklar arasında, insan olarak doğmak en nadir olandır). Dünya üzerindeki büyük ve çok önemli değişikliklerin nedeni insanın yaratıcılığıdır. Mutluluk kendi başına var olamaz, üzüntü ile sarmaş dolaştır ve üzüntü de mutluluk ile sarmaş dolaştır, ve insan, hem mutluluğun ve hem de üzüntünün müsebbibidir.

Sevgi'nin Somutlaşmaları!

Günümüzün insanı, sadece fiziksel formuna önem verdiği için, kendi gerçek doğasını anlayamamaktadır. Muhakeme etme yeteneğini kaybetmiş durumdadır. İnsan kendisini, insan olarak kabul ettiğine göre, insan olmanın özelliğini idrak etmelidir. İnsan, sadece kendisinin insan olarak doğduğunu ve eğitim diplomalarına sahip olduğunu düşünerek, kendisine insan ismini veremez. Esasta, akademik derecelere sahip olmak, bir insanın gerçekten insan olduğunu ifade etmez. Kuşlara, hayvanlara dahi, insanları çok iyi bir şekilde taklit edebilme hünerleri öğretilmektedir. Boş abartılı yazılardan/sözlerden, kutsal metinleri alıntılardan ve başkalarıyla ilişki kurmaktan, insanın duyduğu zevk ona pek yakışmamaktadır.

Gerçek insanlık, insanın kendi yaşamında ideal olanları uygulaması ve başkalarına örnek olmasıdır. İnsan, önce kendisi uygulamaya koymadan, başkalarına ideal olan şeyleri öğretme otoritesine sahip değildir. İnsanlarda, muazzam bir ilahi güç mevcuttur. O sadece basit bir dehadhari (yani, insan bedenine girmiş bir varlık) değildir. Ona vijñana (yani, yüksek bilgelik), prajñana (yani, devamlı entegre farkındalık) ve sujñana (iyi ve kötüyü ayırt edebilme bilgisi) bahşedilmiştir. Bundan böyle, bu yüksek bilgi formlarını doğru yolda yönlendirmesi, ondan beklenmektedir.

İlk başta insan, jñana'nın (yani bilgeliliğin) gerçek anlamını anlamalıdır. Bazı insanlar, çeşitli kitapları okuyarak, elde edilen bilginin jñana olduğunu zannederler. Hayır, bu doğru değildir. Gerçek jñana, insanın

kendi özünden meydana çıkan ve deneyimlenerek başkalarına öğretilen bilgidir. Sonuçta bu bilgi, ilgili kimsenin çok fayda görmesini ve aydınlanmasını sağlar.

İnsanın öncelikle, “insan niteliği” tabirinin önemini idrak etmesi gerekir. İnsan niteliği, insanın kendi özünden meydana çıkar. Ders kitaplarını okuyarak veya başkalarını dinleyerek elde edilemez.

Sevgi'nin Somutlaşmışları!

Hepiniz, jnana elde etmek ve prajnana, vijnana ve sujnana tabirlerinin gerçek anlamını bilmek için Kerala'dan gelerek burada toplandınız. Uygulamalı bilgi olmadan, elde edilen sadece kitap bilgisi “alerjiye” dönüşür. Öbür taraftan, kitap bilgisi pratik (yani uygulamalı) bilgiye dönüştürülünce, “enerji” olur. Gerçek bilginin ne olduğunu bilmek istiyorsunuz: uygulama ile elde edilen bilgi gerçek bilgidir. Sadece bu bile, sizin manavatwa (yani insanlık) lakabını kazanmanız için yeterlidir.

Sevgi'nin Somutlaşmışları!

Başkalarına öğreteceğimiz her şey uygulama ile desteklenmelidir. Her şey insanın kendi içsel varlığının tepkisi, yansıması ve yankımasıdır. Her teleffuz ettiğimiz kelime, bizim içsel varlığımızın yankımasıdır. Yansıma, üzerinde tefekkür edilen, deneyimlenen ve uygulamaya konulan şeydir. Üçüncü hal olan tepki ise çok önemlidir. Tepki, eylem sonucu olur. Bu nedenle, bütün eylemlerimiz daima saf ve kutsal olmalıdır.

Üç veçhe olan, tepki, yansıma ve yankıma insanın hayatında çok önemli bir yer tutar. Günümüzde insanın öğrendiği her şey, öğretmenlerin okul kitaplarından öğrettikleri anlamına gelen, yankıma sınıfına girer. Bu, kitap bilgisidir. Yankıma, eylemden çıkar ve eylem, kendisini yansımaya dönüştürür. Bu üç veçhenin birliği, insanlığı meydana getirir.

Bu nedenle insan, vaktini boş şeylerle ziyan etmemelidir. Sarfettiği her kelime, derin bir tefekkür ve içsel anlamının bilgisi sonucunda olmalıdır. Ancak bu durumda olunca başkalarına bir şeyler öğretmeye teşebbüs etmelidir. Fakat maalesef günümüzde, sadece kitap bilgisi, gerçek bilgi olarak kabul edilmektedir ve bunu elde etmek için de çok zaman sarfedilmektedir. Gerçek bilgi, mastaka'dan (yani baştan ve kalpten) doğmalıdır. Bundan böyle insan, başındaki ve kalbindeki bütün kirlilikleri yok etmelidir. Ancak ondan sonra insan, her şeyin doğru perspektivini anlayabilir ve bilgeliği elde edebilir.

Ey insan, engin bilginle övünme;

İçinde ikamet eden allaha mütevazi bir dua ve bağılılık olmadan,

Bütün öğrendiğin şeyler hamallıktan ibarettir.

(Telegu dilinde bir Şiir)

Sevgi'nin Somutlaşmışları!

Zaman zaman, yeni tekniklere ve uygulamalara kendinizi adapte etmeniz gerekebilir. Halen dünya, fenomenal değişikliklerden geçmektedir. Bütün bu değişiklikler, sizi ilgilendirmiyor olabilir. Böyle olmasına rağmen, dünya üzerinde çok hızla yer almakta olan fen ve teknoloji değişimlerine ayak uydurabilmek için, modern zamanlarda bir kaç bilgi dalına sahip olmanız gerekir. Ama bunlar hiçbir şekilde gerçek vidya (yani bilgi) değildir.

Gerçek eğitim, o eğitim aracılığıyla insanın kendi doğasını idrak edebilmesi demektir. Avidya, avidya'yı doğurur. Bu nedenle, insan dünyevi eğitimi takip ederek büyük olamaz. İnsan, vidya ve avidya'yı birbirinden ayırabilmek için gayret sarfetmelidir. Vidya, insanın [vidya] yoluyla, muhakeme edebilme ve iyiyi kötüyü ayırt edebilme gücünü geliştirmesi ve hakikati idrak edebilmesidir. Öte yandan, avidya, gelişi güzel kelimeler kullanmaktan ve boş tartışmalardan ibarettir.

İnsanın aynı zamanda, uygulamalı (pratik) bilgiyi de elde etmesi gerekir. Bu şekilde, deneyim kazanabilir. Bu deneyim başkaları ile paylaşılabilir. Böyle pratik bir bilgi insana güç/kuvvet bahşeder. Fakat bu kuvvet/güç sadece fiziksel kuvvet/güç olarak yorumlanmamalıdır. Bu, kabloda gizli olarak bulunan elektrik enerjisine benzer. Nasıl canlı kabloda, elektrik ceryanı var ise, insanın bedeninde de çeşitli şekillerde tezahür eden gizli enerji mevcuttur. Bu enerji, okuma, yazma, yürüme, konuşma, vs., gibi çeşitli amaçlar için faydalı bir şekle sokulabilir. Onun bir formu yoktur. İnsanın başından ayak parmaklarına kadar bir akım halinde dolaşır. Bu enerjiye bağlanarak bir ajnani (yani cahil insan), bir jnani (yani bilge) olabilir.

Sevgi'nin Somutlaşmışları!

Sizler hepiniz birer öğrencisiniz ve bu hayatınızın sonuna kadar devam edecektir. Artık eğitiminizin bittiğini ve şimdi hizmet faaliyetlerinde bulunacağınızı düşünmek yanlıştır. Sizler bir başkası için çalışan hizmetçiler değilsiniz. Hakikatte sizler birer lidersiziniz.

Yaptığınız her işte, kendinizi o işi yapan olarak görmeyiz yanlıştır. Bu hiçbir zaman böyle düşünülmemelidir. Hakikatte, üstlendiğiniz her hizmet faaliyeti, sizin kendi tekamülünüz içindir. Bütün bu hizmet faaliyetleri, kendinize-güven, kendinizi-tatmin, benliğinizden fedakarlık ve sonunda da kendinizi-idrak amaçlı olmalıdır. Böylece hizmet verme ruhu özden gelişir. Hizmet, başkalarına yardım etmek gibi yorumlanmamalıdır. Sathya Sai Seva Organizasyonu'na girip hizmet faaliyetlerinde yer alarak başkalarına yardım ettiğinizi düşünebilirsiniz. Bu doğru değildir. Aynı

zamanda, bu hizmet faaliyetlerinde başkalarının yardımını aramamalısınız. Kendi içinizde doğuştan var olan güce ve enerjiye güvenebilirsiniz. Kendi gücünüz, size her çabanızda yardımcı olacaktır. Hakikatte yaptığınız bütün hizmet faaliyetlerinden yararlanan başkaları değil, bizzat kendinizdir. Sizin bizzat kendi özünüz, bütün çabalarınızda sizi koruyacaktır.

Seva Dal Üyeleri!

Buraya hizmet vermek için geldiğinizi düşünebilirsiniz. Bu hizmet başkaları için değildir. Nasıl kendi midenizi doyurmak için yemek yiyorsanız, buraya da kendinize hizmet etmek için geliyorsunuz. İnsan her eylemi kendisini-tatmin için yapar.

Bu iki gün içinde öğrenmeniz gereken bazı şeyler var. Bunları daha sonra tartışacağız. Bu gün ilk gün olduğu için, hizmet ruhunu iyice anlayabilmeniz için detaylı bir şekilde konuştum. Daha öğrenmeniz gereken başka şeyler de var.

Seva Dal nedir? Herbir Seva Dal üyesi, güzel bir çiçeğin dal'ı (yani taçyaprağı) gibidir. Seva Dal üyelerinin öğrenmeleri gereken bazı hüneler vardır. Diktiğiniz bir fidan zamanla ağaca dönüşecek ve güzel çiçekler verecektir. Ama fidanın bizzat kendisi çok güzel değildir. Fidan büyüyüp çiçekler vermeye başlayınca, çiçeklerin güzelliği ve rayihası herkese mutluluk verecektir. Bir çiçekte birkaç taçyaprağı vardır. Taçyaprağı olduğu müddetçe çiçek güzel görünür. Taçyaprakları solup düşünce çiçek de yok olur. Sizler de güzel bir çiçeğin taçyaprakları gibi olmalısınız. Sizin de, içinde taçyaprağı gibi olduğunuz, güzel çiçeğin rayihasını herkes deneyimlemelidir.

Sizlere söylenmesi gereken daha bazı şeyler var. Mukundan bunları size söyleyecek. Daha sonra açıklanmasını istediğiniz şeyleri Ben sizlere açıklayacağım.
